

Dolfijnreis FAQ:

Blijven we de ganse week op de boot ?

Ja en neen, we varen de eerste dag enkele uren richting een groot rif in de rode zee. Daar blijven we op anker voor 5 dagen. De boot waarop we slapen, eten en genieten blijft dus op dezelfde plek liggen in quasi vlak water (is heel rustig vanwege het omringende rif). Nu we blijven natuurlijk niet continu aan boord. Er zijn 1 tot 2 zodiac's mee (moterbootjes met een dikke rubberen band bovenaan) die ons enkele keren per dag naar de dolfeinen brengen of naar een mooie snorkel of duikplaats.

Moet ik goed kunnen zwemmen om mee te gaan ?

Helemaal niet. Eerst en vooral is de rode zee heel zout waardoor het makkelijker is om te drijven. Het is verassend om te merken dat als je gewoon plat ligt met zwemvliezen en een snorkel in het water van de rode zee dat je geen enkele inspanning moet doen om boven te blijven. Tevens mag je hulpmiddelen gebruiken zoals zwemvestjes, of een schuimrol indien je dat meer vertrouwen schenkt.

Moet ik kunnen duiken om mee te gaan ?

Zeker niet. Standaard wordt er ook niet gedoken (duiken kan op aanvraag mits een meerkost – er is een duikleraar mee). Snorkelen is ook de beste manier om met dolfijnen om te gaan. Het rif is ondiep en zelfs als de dolfijnen laag zwemmen (vb. tussen de 8 en 12 meter) zijn ze nog heel helder waar te nemen.

Moet ik kunnen snorkelen om mee te gaan ?

Neen, snorkelen is heel snel aan te leren. Wel is het zeker aan te raden voor een beginner om goed materiaal aan te schaffen. Het masker moet op je gezicht blijven zitten als je het even aandrukt. Sommige vormen, maten en materialen van duikbrillen zullen beter op je gezicht aansluiten. Probeer voor je aankoopt. Tevens raden we je steeds een snorkel aan die afsluit als je onder water gaat (van goede kwaliteit). Zo verhinder je dat een kleine golf of een bruske beweging van je hoofd er voor zorgt dat er water in je mond komt. Soms is het even wennen om door je mond te ademen in het begin, maar dat wordt je snel gewoon als je er even op oefent. Voor de vinnen raden we aan om ze eveneens te passen voor je ze koopt. Zie dat je voet overal zachtjes omsloten zit. Niks mag echt spannen. Het moet voelen als een comfortabele fit. Let zeker goed op de tenen, zie dat ze niet gekneld zitten of ergens rusten op een onaangename randje of overgang. Je kan ook dunne zwemsokjes/duiksokjes kopen. Hoe er rekening mee dat de vinnen die je koopt een klein beetje groter mogen zijn.

Ga ik me niet vervelen op zo'n boot ?

Hier kan ik duidelijk in zijn.... Neen. De meeste mensen doen meer op zo'n bootreis dan dat ze op een actieve vakantie doen. Je bent tussen de 3 à 5 keer per dag tussen de 1 à 2 uur op stap met de zodiacs en het snorkelen. Je hebt 3 maaltijden en 2 snack momenten per dag. Als je wil kan je 's avonds nog yoga volgen. Je kan wat lezen, wat bijpraten, wat rusten,.... . Geloof de 1000-den mensen maar die zo'n reis al hebben mee gemaakt. Vervelen zit er niet in.

Moet ik met alles mee doen ?

Neen, je bent volledig vrij. Niks is verplicht. Wil je eens niet mee met de dolfinen of heb je geen zin in Yoga... dat is geen enkel probleem. We hebben al meegemaakt dat er een schrijver mee was die 1 x met de dolfinen heeft gezwommen en daarnaast steeds genoten heeft van het schrijven met zicht op zee op het jacht. Vrijheid en eigen keuze primeert op deze reis.

Hoe ziet een normale dag eruit op de boot ?

Het eerste wat je gaat merken is dat iedereen (ook nachtmensen als ikzelf) op de boot het ritme van de natuur gaan overnemen. Opstaan met de zon (rond 5u30 à 6u) en je gaat slapen als het donker wordt (tussen 21 à 22u). De meeste mensen vinden ook op het dek slapen leuker dan in de slaap cabine. Soms gaat er al een vroege ploeg gaan snorkelen met de dolfinen voor het ontbijt. Het ontbijt is een klein buffetje (wat ei, fallafel, gesneden groentjes, toast, fruit, granen,...). Nadien rustig even beetje verteren en dan een nieuwe uitstap naar de dolfinen of een rif. Bij terugkomst staat er meestal wat fruit of een smoothie klaar. Even rusten.... Opnieuw een kans om te gaan snorkelen. Bij terugkomst is er middageten. In de namiddag zijn er tevens een 2 tal snorkel opportuniteiten met daartussen snack moment en 's avonds is er avondeten. Na het avondeten wordt er de kans geboden om yoga te doen (ook andere opties zijn mogelijk indien gewenst – vb. meditatie, sessies rond zelfontwikkeling,...). Wie wil kan ook één van de snorkelsessies vervangen door bv. duiken (duikinitiatie, gewone duik met brevet, duiklessen) als je dat wenst te doen moet dit wel voor de reis worden doorgegeven zodat ze het juiste duikmateriaal voorzien. Een van de avonden wordt een echt feest met BBQ en dansen (= niet verplicht -> kijken mag ook 😊).

Ik wordt snel zeeziek is dit een probleem ?

De boottrip naar het rif en terug (heen en terugvaart) kan iets ruwer zijn afhankelijk van de wind en golven. We raden aan dat als je dan gevoelig bent dan zeker op tijd iets te nemen (let op sommige middelen kunnen enkel nog op voorschrift verkregen worden – zoals touristil). Op de boot in het rif is het water heel rustig. De boot is ook heel groot waardoor beweging op de boot ook miniem is. Op de zodiac bootjes zijn de ritjes vrij kort en is het rechtstreekse contact met boot, wind en druppeltjes water heel verfrissend. Hier komt eveneens bijna niet

voor dat mensen ziek worden. 1 van de beste remedies is trouwens in het rustige water springen.

We gaan toch niet achter die dolfijnen jagen om erbij te springen ?

Neen, zeker niet. We gaan met heel veel respect met deze dieren om. (vandaar ook dat we enkel bio zonnecrème en bio wasproducten toelaten op de boot). We varen met de zodiacs naar de dolfijnen. We glijden rustig het water in en gaan dan na of de dolfijnen met ons willen ageren of bij ons willen blijven. (je merkt dit direct.... Als ze ons niet wensen zijn ze niet bij te houden). Enkel als z bij ons blijven of steeds terug komen naar ons als we rustig zwemmen dan genieten we er met volle teugen van. Als er dagjestoeristen bij komen die onrespectvol zijn, dan zijn wij weg. Als de dolfijnen laten merken dat ze er geen zin in hebben, dan gaan we ergens op een mooi plekje gaan snorkelen. We raken de dolfijnen ook niet aan. Sommige bacteriën op onze huid zijn zo anders van hun huidflora dat we vragen om ze zeker nooit aan te raken. Zelf komen ze soms heel dicht bij, maar ze voelen ons perfect aan, ze kunnen tot op enkel centimeters van je zwemmen en blijven, maar van nature uit zullen ze ons ook niet aanraken (wat ze met soortgenoten wel doen).